

Start van een nieuw seizoen met de kerkenraad - vrijdagavond 14 september 2018

Het begon met een fietstocht... een puzzeltocht, waarbij onderweg per groepje een treffende foto gemaakt moest worden rondom één van de kernwaarden van het nieuwe beleidsplan (verbinding en ontmoeting, nieuwsgierigheid en aandacht, gastvrijheid, solidariteit). De prachtigste beelden werden gemaakt, zoals onderstaande foto's...



De fietstocht bracht ons naar de Ontmoetingskerk in Eefde, waar de door ons meegebrachte salades, hartige taarten, wraps en andere lekkernijen al op ons stonden te wachten. Tijdens het eten was er gespreksstof genoeg en de flessen 'spraakwater' gaven de nodige aanvulling. Intussen werden de foto's verzameld en gezamenlijk bekeken, terwijl het betreffende groepje de toelichting gaf.

Daarna werd in groepjes het kerkenraadslied geschreven; binnen no time was het kerkenraadslied klaar en hebben we het met elkaar gezongen (en inmiddels is het tijdens de startdienst en de bevestigingsdienst resp. door kerkenraad en gemeente gezongen). De avond werd afgesloten met koffie met een lekkernij en daarna fietsten we gezamenlijk weer terug richting Warnsveld.

Het kerkenraadslied, op de melodie van lied 388

*In ieder van ons daar schuilt een diaken,  
voor ieder van ons is delen een taak.  
Een veilige plek van zorg voor de ander,  
een plaats in Gods licht ook voor de vluchteling.*

*Refr: Een kerk voor het dorp waar mensen graag komen,  
elkaar willen zien.  
Een kerk voor het dorp, een open huis  
plaats van ontmoeting, willen we zijn.*

*Een luisterend oor, dat willen we geven,  
als ouderling hier, bij ons in de kerk.  
We gunnen elkaar een liefdevol leven  
met aandacht en zorg: een heel dankbaar werk! Refr.*

*De rentmeester zorgt voor kerk en voor Eekschuur,  
salaris betalen, geld uit verhuur.  
Zorgvuldig met geld: meer in- dan er uitgaat,  
zo houden we saam de kerk in balans. Refr.*