

Kruiskerk Eerbeek woensdag 3 mei 19.30 uur Yentl Flavour en het dagboek van Etty Hillesum



Eerbeek- Yentl Flavour speelt de 'muzikale voorstelling' 'Reikhalzend naar het leven' naar de dagboeken van de joodse schrijfster Etty Hillesum (1914-1943), boeiend en aangrijpend. Zij schrijft haar dagboeken gedurende de bezettingsjaren in Amsterdam-Zuid. Hoewel de oorlog een steeds dwingender plaats inneemt, getuigen deze dagboeken van een enorme levenskunst. Zij zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, naar God.

Deze voorstelling, werd al eerder rond de dodenherdenking zowel in Warnsveld als in de synagoge van Deventer gespeeld. De voorstelling leverde zoveel bijzondere reacties en momenten van ontroering op dat al meteen de vraag kwam naar meer opvoeringen. De aangeboden koffie werd door meerderen afgeslagen; velen kozen voor stilte na afloop of zoals een bezoeker schreef; "mijn hoofd was zo vol van mooie emotie, dat ik behoefte had om in alle rust bij mezelf te blijven.."

Anderen kozen er voor de dag erop, op 4 mei, naar een herdenking te gaan of het dagboek van Etty Hillesum, 'Het verstoorde leven' aan te schaffen.

Dagboekfragmenten van Etty Hillesum worden voorgedragen door Anneke de Hoop, afgewisseld met fysiek theater van Hanneke Verhulst, en prachtige Jiddische liederen en instrumentale intermezzo's van Yentl Flavour.

Inloop 19.00 uur. Kruiskerk, Dr. Gunningstraat 27 in Eerbeek
Toegang gratis, schaalcollecte ter dekking van de onkosten.

Deze avond wordt georganiseerd door de Commissies Vorming & Toerusting van de PKN-Gemeentes Eerbeek en Hall/Voorstonden i.s.m. ds Marti Koster
De avond wordt gesponsord door de Culturele Stichting Brummen.